

Aarhus 16/7-2010

Ker Hækker,

Du, der syrker ned i teknologier, skaber,  
forsøger og definerer.

Det har taget mig ofte år at blive bevidst om den  
parallelldimension, hvori din hverdag. Og nu, hvor  
det er lykkedes, har det blot gjort mig endnu mere  
forsøger - jeg står som et spændingsmoment i  
din bunte af kognitivitet, færdede teknologer og bøldefre.

Jeg kan både fortælle skinnende ting. Rigtige produkter.  
Med logos, planlæg og prægningsteknologi. Formgivning  
der har kostet millioner, og sang med sikker hånd  
forsørger mig hver dag og leder mig ned ud en vej,  
hvor jeg får mindre og mindre kontrol over min computer  
og dens indhold.

Er det dit ansvar at uddanne mig? Det er dig, der siger  
med kvalifikationerne og modsigten. Dig, der har overtrukket  
til at forhindre dig til hvilke teknologier og services.  
Hvad goder, og hvilke, jeg bør holde mig fra. Og  
uden dig har idéerne snart ved at blive til andet  
end blot det - ideer på et stykke papir eller i en fil.

Er det mit ansvar at lære at mestre teknologien,  
inden den bliver for avanceret, og jeg må give op?  
At sætte mig så gennemt i tingene, at jeg

- selv kan tage beslutningerne. Skrive mine egne  
programmer og realisere mine projekter.

Eller skal vi begge overveje, hvordan vi kan name  
os hinanden, så jeg kan blive tilgængelig til at  
håndtere teknologien, og du kan få en ligesindet,  
der kan faktisk forstå, hvad det er, du laver,  
og hvad det? Og hvis det er sådan, vi skal gøre,  
hvem tager så det første skridt?

Venslig hilsen

Børger